

Pehr Sandberg föddes 1867 i Linköping (S:t Larskv. 93= R epslagargatan 26 eller Kungsgatan 23) . Föräldrar var dåv. snickargesällen, senare snickaremästare Carl Petter Sandberg och hans hustru Johanna Charlotta f Pettersson. Fadern var född 1841 i Östra Tollstad (Gustavsberg på Himmelsby ägor) och son till torparen Petter Magnus Sandberg f 1820 i Björsätter och hans hustru Maja Stina Olofsdotter f 1811 i Västra Ryd. Dessa hade inflyttat från Rappestad 1841, och var redan 1842 bortflyttade någon annan stans. l/ Johanna Charlotta Pettersson var född 1840 i Vallby skattegård i Heda och dotter till gifta drängen Petter Erik Johansson f 1816 i Heda och hans hustru Anna Lisa Rydgren f 1815 i Rök. De bodde 1840-41 i stället Petersberg på skattegårdens ägor, och flyttade 1841 till Svanshals. Dottern Johanna Charlotta flyttade 1859 från Heda till Linköping och gifte sig 1864 med Carl Petter Sandberg som kommit dit 1864 från Rappestad. En tid står det antecknat att de är mormoner, och sonen Pehr var ej döpt. 1867-68 bor de i Tanneforskv. 71 och flyttar 1868 till Tanneforskv. 85 och 1870 till Stång (s kvarn?) i S:t Lars församling. 1874 återkommer de till Linköping och S:t Korskvarteret 20, som han är ägare till. Står då som snickare. Det motsvarar troligen Apotekargatan 2, där han enligt påskrift på ett fotografi haft sin verksamhet, liksom senare även sonen Pehr. Vid sin död har Johanna Charlotta troligen bott på Klostergatan 14, mannen levde då.

De fick 11 barn varav tre synes ha dött som små. De övriga var Carl Fredrik f 1865, uppges vara målarlärning, "betyg 1882 till slöjdskola" flyttar 1889 till Klara församling i Stockholm. Han bodde sannolikt senare i Stockholm, adress finns på något av vykortet. Sonen Pehr Josef f 1867, Maria f 1875, finns ett foto där hon sitter utanför "Röby skola" . Axel Sigfrid f 1877, Richard Emanuel f 1879 (sannolikt kallad Manne) Jakob f 1881, Eva f 1884 och Johan f 1886. Den senare var arkitekt, och ingenjör, bosatt i Linköping, se bilaga.

Pehr Sandberg flyttade 1888 till S:t Olai församling i Norrköping. Han återkom från Adolf Fredriks församling till Linköping 1893, det uppges då att han vistats i Hamburg åren 1891-93, och han står som snickargesäll. Tydligt började han nu arbeta i faderns rörelse, och gifte sig 1894, med Hulda Kellander f 1865 i Källstad. De fick tre döttrar Edit f 1895, Judith (1897-1916) och Gertrud.

Troligen bodde de på 1890-t i samma fastighet som hans föräldrar.

Hulda Kellander var född i Källstad gatugård i Källstad. Hon var dotter till August Kellander och hans hustru Hilda Amalia Carlsdotter. Fadern var född 1833 i den närbelägna Källstad storgård som varit i släkten troligen sedan 1700-talet. Som en kuriositet kan nämnas att hans far och en äldre bror till denne gått i skola i Linköping på 1810-talet.

l/ Han son till Magnus Sandberg f 1797 Örtofta. h. Anna Brita Jonsdotter f. 1794 Ulrika.

Hilda Amalia Carlsdotter var född i Vilseberga i Rogslösa 1843 och syster till Viktor Larsson (se enskilt arkiv 76). Hon avled redan 1875 och hade då fyra barn, maken gifte om sig med Matilda Johansdotter (1850-1921) och hade i detta äktenskap 2 söner. August Kellander avled 1916. Han hade en bror Christoffer Kellander f 1835 som ägde fädernegården och var gift med Charlotta Petersdotter (1851-1924). De hade 13 barn. Pehr Sandberg var alltså först möbelsnickare, men överlät denna rörelse 1905 och startade auktions- och agenturverksamhet som han drev till 1930-talet. Denna ska senare ha övertagits av en Ahrin (en måg?) bedrevs då på Nygatan 22.

Till sist ska Sandberg ha haft boutrednings- och egendomsaffär, och vid sin död ska han ha bott på Drottninggatan 39. Han ägde från 1916/1917 och till 1939 fastigheterna Hunnebergsgatan 31 och 33, och även andra fastigheter: ägde antagligen fastigheten Tanneforskv. 40, ägde troligen del i(?) fastigheten S:t Lars 55, ägde troligen S:t Kors 78 (Klostergatan 14)

Hur det förhåller sig med S:t Kors 35 och S:t Lars 52 a är oklart.

Pehr Sandberg var i många år ordförande i Fabriks- och hantverksföreningen, och var en av initiativtagarna till byggandet av Borgarhemmet, (fastigheten S:t Kors 19 och 25, byggdes 1913). Vid sin död var han ännu ordförande i Fabriks- och Hantverksföreningens pensionskassa. Han var även ordförande i Linköpings fastighetsägareförening och Linköpings koloniträdgårdsförening. Var ledamot av flera kommunala nämnder. Han var ombud för Allmänna Brandförsäkringsbolaget. Han var vice ordf. i FVO vid sin död.

Han hade en sommarbostad i Humpen i Hjulbro.

Under sin livstid skänkte han ett antal föremål till Östergötlands museum, och 1975 skänkte dottern Gertrud åtskilliga föremål varav många kläder och textilier. Av dessa är ett fåtal arkivhandlingar i detta arkiv (se den löpande texten). Men uppenbarligen har hela detta material kommit hit då, försåvitt det inte har kompletterats senare. Av misstag har vissa andra handlingar sedan dess blandats i detta arkiv. Det är några fotografier från Gösta Ahldin, vissa handlingar från arkiv nr 123 (Berggren) och vissa handlingar från Fick (bl a en teckning). I görligaste mån har detta nu tagits bort och lagts på sin rätta plats, men då A-nummer saknas finns dess värre ingen garanti att inte sådana handlingar kan finnas kvar. Det det gäller är vissa småtryck, teckningarna och några fotografier. Vad gäller de klistrade fotona, fastighetshandlingarna, breven, föredragstexterna vykortet, ateljéfotona, och möbelkatalogerna råder inget tvivel.

Pehr Sandberg avled i Linköping 1942.

Sandberg var uppenbarligen en flitig föredragshållare i olika ämnen och innehade en stor samling personafotografier och foton av Linköpingsbyggnader. Han synes ha haft en stark anknytning till Tyskland där han vist ett par år och talat tyska.

(Källa: tidningsartiklar ÖD 16/1 42 ÖC 19/1 42 Husförhörslängden Linköping mfl, Östergötlands läns kalender 1912, uppgifter från Robert Bohrn)